

Afscheid nemen is met dankbaarheid weemoedig meedragen in de tijd al wat herinnering waard is, wat in Gods goedheid nu bewaard is.



Ter herinnering aan

Mevrouw

Angèle FAUCONNIER

weduwe van de Heer Achille T'SOBBEL
en van de Heer Richard VAN DE WALLE

geboren te Nukerke op 17 september 1896 en
godvruchtig overleden te Ronse op 30 maart 1993,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Na een lang en schoon leven, vol inzet en toewijding, heeft moeder haar schone ziel aan haar Schepper teruggegeven. Wij treuren om haar heengaan : wij zullen haar missen, haar minzame glimlach niet meer zien en haar opbeurende woorden niet meer horen. Maar we zijn er zeker van dat ze in liefde, over de dood heen, met ons verbonden blijft, samen met alle dierbaren die haar zijn voorgedaan.

We zijn Angèle dankbaar voor alles waarin zij in dit leven groot is geweest en een voorbeeld voor velen. En samen met haar danken wij vandaag God dat Hij een God van trouw is die zijn mensen nooit in de steek laat. Omwille van haar geloof geeft Hij ook aan haar het recht voor altijd thuis te zijn bij Hem.

Liefste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank u voor de grote genegenheid en liefde die ik van U mocht ondervinden. Uw talrijke bezoeken en uw versterkende aanwezigheid waren mij zeer aangenaam. Blijf voor elkander een steun en vergeet mij niet in uw gebed.

Heer Jezus, schenk haar de eeuwige rust.

Namis in de Kapel van het Burgerlijk Ziekenhuis
op zaterdag 10 april 1993 om 18.30 uur.

De Heer en Mevrouw Firmin en Elvire DEPOTTER-
T'SOBBEL, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Georges MARCOU(†)-VAN DE WALLE
Jeanine, kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Germain en Ines
VAN DE WALLE-DEMETS,

De families FAUCONNIER, LIVEYNS, T'SOBBEL,
VAN DE WALLE en DE MIL,

danken U voor de bliken van medeleven.



WAT MOEDER
VOOR ONS BETEKENDE
VERGETEN WIJ NOOIT

Gregorius 2